

## Τι πιστεύουμε και σε τι καλούμε (Ντάουα)

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَبَعْدُ

- ❖ Πιστεύουμε στον Αλλάχ, στις ονομασίες και στις ιδιότητες του έτσι όπως καταγράφονται στο Βιβλίο του Αλλάχ (Κοράνι) και στην Προφητική παράδοση του Αποστόλου (Σούννα), χωρίς αλλοιώσεις/διαστρεβλώσεις, χωρίς ερμηνείες, χωρίς παρομοιώσεις και χωρίς απόρριψη.
- ❖ Σεβόμαστε και αγαπάμε τους φίλους και συντρόφους του Προφήτη μας και απεχθανόμαστε όσους τους μισούν και μιλούν με εναντίωση προς αυτούς. Πιστεύουμε ότι να μιλάς αρνητικά για αυτούς είναι σαν να μιλάς αρνητικά για το ίδιο το Ισλάμ. Αυτό διότι ήταν οι πρώτοι που μετέδωσαν το Ισλάμ από τον Απόστολο του Αλλάχ προς εμάς. Αγαπούμε επίσης την οικογένεια του Προφήτη μας χωρίς υπερβολές και πάντα με βάση τον Ισλαμικό νόμο.
- ❖ Αγαπάμε τους λόγιους των αχαντίθ (προφητικών ρήσεων) και όλους τους Σάλαφ (ενάρετοι Μουσουλμάνοι προκάτοχοι) όπως επίσης τους οπαδούς της Σούννα (Άχλους Σούννα).
- ❖ Απεχθανόμαστε την θεολογικό-φιλοσοφική ρητορική η οποία οδηγεί στην πλάνη και την αίρεση με μαθηματική ακρίβεια.
- ❖ Δεν αποδεχόμαστε τίποτα ως Ισλαμικό (άρθρο, βιβλίο, διδασκαλία, λεγόμενα, πρακτικές, κτλ) παρά μόνο εάν καλύπτεται από αποδείξεις (Κοράνι, αυθεντική Σούννα, κατανόηση των Σαχάμπα, συναίνεση των λογίων).
- ❖ Στα βιβλία μας, τα μαθήματα μας, στις παραδόσεις μας, δεν παρουσιάζουμε τίποτα ως προσωπική άποψη/γνώμη. Παραθέτουμε μόνο τις Κορανικές διδασκαλίες και την αυθεντική προφητική παράδοση (Σούννα). Αποφεύγουμε τις ψεύτικες ιστορίες και τα αδύναμα ή επινοημένα «αχαντίθ».
- ❖ Κανέναν δεν αποκαλούμε «καάφιρ» (άπιστο) εξαιτίας των αμαρτιών του, παρά μόνο εάν είναι ένοχος για Σίρκ (πολυθεϊσμό, παγανισμό, ειδωλολατρία) η έχει εγκαταλείψει την προσευχή καθώς επίσης είναι αποστάτης. Ο Αλλάχ ο Ύψιστος να μας φυλάει.

- ❖ Πιστεύουμε ότι το Κοράνι είναι ο λόγος του Αλλάχ. Δεν ανήκει στην δημιουργία.
- ❖ Θεωρούμε υποχρέωση μας να συνεργαζόμαστε και να είμαστε ενωμένοι με αυτούς που είναι προσκολλημένοι στο Κοράνι, την Σούννα (προφητική παράδοση), με την κατανόηση των Σάλαφ (Μουσουλμάνοι προκάτοχοι). Ειδικά σε θέματα Ντάουα, λατρείας, προειδοποίησης εναντίον του Σίρκ (πολυθεισμού, ειδωλολατρίας, παγανισμού), προειδοποίησης εναντίον της αίρεσης, της ανυπακοής καθώς επίσης να συμβουλεύουμε τις ομάδες αυτές που εναντιώνονται στα προαναφερθέντα. Γιαυτό λοιπόν επιβάλλεται να συνεργαζόμαστε για την αρετή και την θεοσέβεια το οποίο προϋποθέτει να προειδοποιούμε εναντίον του κακού και να μην συνεργαζόμαστε η να ενωνόμαστε με τον κακοποιό (αιρετικό).
- ❖ Δεν πιστεύουμε στην μεθοδολογία της επανάστασης και της εξέγερσης εναντίον των Μουσουλμάνων ηγετών, όσο είναι Μουσουλμάνοι. Ούτε πιστεύουμε ότι οι επαναστάσεις ωφελούν την κοινωνία η την ενώνουν. Το αντίθετο αποτέλεσμα φέρνουν, την διαλύουν.
- ❖ Τα πολιτικά κόμματα είναι η αιτία για να δημιουργηθεί η διχόνοια μεταξύ των Μουσουλμάνων. Γιαυτό και αναιρούμε την κομματικοποίηση η οποία φέρνει σκοταδισμό.
- ❖ Περιορίζουμε την κατανόηση μας στην αποκάλυψη και βιβλίο του Αλλάχ και την Σούννα (Προφητική παράδοση) του Προφήτη του, με την κατανόηση των Μουσουλμάνων Προκατόχων μας (Σάλαφ ους Σάλιχ) από τους λόγιους των Προφητικών ρήσεων (αχαντίθ).
- ❖ Δεχόμαστε την αλήθεια από όπου και αν προέρχεται.
- ❖ Υπάρχουν αυτοί που δηλώνουν την Ισλαμική Ορθοδοξία (Σαλαφία) όμως η Σαλαφία δεν έχει καμία σχέση μαζί τους.
- ❖ Πιστεύουμε στην καλλιέργεια και την παιδεία που πρέπει να δεχτεί η νέα γενιά Μουσουλμάνων πάνω στο αυθεντικό Ισλάμ των Μουσουλμάνων προκατόχων (Σάλαφ). Ένα καθαρό Ισλάμ μακριά από αιρετικές και άπιστες μεθοδολογίες
- ❖ Πιστεύουμε ότι η πολιτική είναι κομμάτι της θρησκείας (Ισλάμ). Αυτοί που προσπαθούν να τα διαχωρίσουν επιθυμούν την διάλυση του Ισλάμ και να σπείρουν το χάος.

- ❖ Οι Μουσουλμάνοι δεν πρόκειται να αποκτήσουν τιμή και αξιοπρέπεια όσο επιλέγουν να απομακρύνονται από το Κοράνι και την Σούννα (Προφητική παράδοση).
- ❖ Στο Ισλάμ δεν υπάρχουν σημαντικά και ασήμαντα. Όλα είναι σημαντικά.
- ❖ Αναιρούμε αυτούς που υποστηρίζουν ότι «δεν είναι καιρός και εποχή για την Σούννα».
- ❖ Η Ακίντα μας (δογματική) και η Ντάουα μας είναι πιο αγαπητές από τον ίδιο μας τον εαυτό και τα παιδιά μας.
- ❖ Αγαπούμε και τιμούμε τους λόγιους της Σούννα. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με αυτούς, να ωφελήσουμε και να ωφεληθούμε.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

*IslamForGreeks.org*  
*19 Σααμπάν 1435 Μ.Χ (μετα Χίτζρα)*  
*17-6-2014*